

Størst af alt er kærligheden...

”Hvad får et modent ægtepar på 65 og 70 år til at droppe deres sikre pensionisttilværelse i DK til fordel for at være pionerer i Den Centralafrikanske Republik?”

Historien om ”Hjerte for Afrika” er historien om Vera og Bent Skindhøj fra Kirketerp i Nordjylland, som i 2014 stiftede deres egen humanitære forening af samme navn med visionen om at bygge et udviklingscenter i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Et udviklingscenter med mulighed for uddannelse, læring og udvikling af både børn og voksne.

CAR er et af de fattigste lande i Afrika, som oftest er glemt af medierne.

Det er et land som har været meget præget af borgerkrig, nød og elendighed. Et land som byder på store rigdomme i undergrunden men bl.a. mangler infrastruktur i store dele af landet!



Historien om ”Hjerte for Afrika” er historien om tro, stort mod, tålmodighed, vedholdenhed og en ukuelig tro på, at sagens vigtighed er større end al verdens modstand: Ikke mindst når et ”afrikansk system” til tider synes at modarbejde og ikke mindst, når manglende økonomi i en lille forening synes at umuliggøre realisering af det visionære projekt.

Historien om ”Hjerte for Afrika” er historien om FRIVILLIGHED af største kaliber og tonsvis af forbrugte ulønnede timer på planlægning, praktisk arbejde, logistik og rejseaktiviteter. Stålet fra et gammelt gartneri, pillet op, pillet ned, tilskåret, omdannet, behandlet, svejset, sirligt vejet og pakket i container og klar til en ny funktion i Den Centralafrikanske Republik. Sammen med mange andre byggematerialer, værktøj, maskiner, solceller, generator, legetøj, husholdningsmaskiner, boligtilbehør m.m.



Det er også historien om generøsitet fra danske firmaer, mennesker og medlemmer, som på mange forskellige måder og på forunderlig vis bidrager til, at projektet kan lykkes. Nærmest som var det styret fra oven. Samt det er historien om lokale samarbejdspartnere i CAR, der på utrættelig vis har banket på myndighedernes døre og en ivrig lokalkomite og arbejdere, der allerede er i gang med byggeriet...



Historien om "Hjerte for Afrika" er lige nu i september 2018, 5 store skibscontainere, fyldt til bristepunktet af materialer og placeret på Vera og Bents gårdsplads i Kirketerp. Inden for få uger fragtes de til Århus havn og afskibes med destination mod Douala i Cameroun, for derefter af blive kørt den lange vej mod Bouar i Den Centralafrikanske Republik.

Historien om "Hjerte for Afrika" fortsætter ... for de sidste 4 år er blot indledningen på eventyret, som snart fortsætter under afrikanske himmelstrøg og som fortsat vil kunne følges og støttes....

Foreningens arbejde er et praktisk eksempel på, hvordan nødhjælp i nærområdet kan praktiseres. Hvilket længe har været et aktuelt emne i den politiske debat i DK!

Så måske kan Vera og Bents eksempler tjene til inspiration for lignende måder at udføre humanitær hjælp på udenfor Danmarks grænser?

Projektet har desuden fået Danidas kvalitetsstempel idet dele af projektet er støttet af Danida. Læs mere om projektet på www.hjerteforafrika.dk. og Facebook

(Bestyrelsen for Hjerte for Afrika)

